

- Följ med Tage och Rose-Marie året runt på Björkelund!
- Hittar du alla årstiderna på tavlan?



Upptäck Barnens Björkelund

Den här gården ägs av Hallands Naturskyddsförening. I vår förening tycker vi mycket om naturen. Vi vill att de som finns där skall ha det bra. Vi jobbar för att blommorna, svamparna, mossorna, insekterna, fåglarna, fladdermössen och alla de andra skall trivas. Alla behöver olika saker, så därför försöker vi också ta reda på deras namn och vad de behöver. Nässeljärilen vill ha blommor att suga blomsaft ur och deras larver skall ju ha nässlor att äta på. Kattugglan måste ha en jättestor holk för att få plats. Höga stubbar och döda träd, som står upp eller ligger ner, är mat och bostad för många småkryp. Du förstår att vi har mycket att göra. Korna som betar här hjälper också till. Gör vi inget blir det bara granskog överallt! Där trivs ju inte alla.

Nu vill vi att du skall komma hit många gånger och ha lika roligt som vi. Du är nog mest här på dagen. En del tycker att det är lite läskigt ute när det är mörkt. Men många djur gillar faktiskt det allra bäst! Då är det ju roligt att gå på upptäcktsfärd med ficklampa!

Du kanske är en riktig klättrare och blir glad bara du hittar ett fint klätterträd eller får springa runt i skogen. Plötsligt stannar du kanske ändå upp när du får syn på den lilla myran, som med sina kompisar bär hem den tunga skalbaggen till stacken. Så är det i naturen. Det finns alltid något för alla att uppleva och lära sig. Och allt är gratis. Välkommen!

Kodammshagen. Vår

- Videkissar är ulliga och gulliga. För mig är det mat. Jätte-svårt att hitta andra blommor tidigt på våren! Kolla mina gula ben. Det är videts pollen, som jag samlar. Nu fort hem till min bohåla i sanden så jag kan proppa in pollenet och lägga ägg. Snart kläcks det och larven kommer ut mitt i maten! Lyxigt! Tur att vi och alla andra som far runt i blommorna finns. Annars blir det svårt för dig att få mat. Kan du klura ut varför?

Vårsandbi på sälj.
Foto: Mikael Larsson



- Vi hackspettar gillar Björkelund. Kan du förstå varför? Kolla runt på tavlan och räkna hur många olika sorter du hittar. Året runt är vi här, utom en som bara är här på sommaren. Säkklart du snabbt listar ut vilken det är!



Större hackspett. Foto: Göran Johansson



Stare. Foto: Göran Johansson

- Kolla kobajset! Ser du alla små hål. Det är jag och mina kompisar, som flugit ut där.

Precis som du behöver vi mat och någonstans att bo. Vi som gillar bajs får allt därinne! En del av oss är mer petiga. Det ska kanske ligga där det är extra varmt, vara nytt eller gammalt. Vi är många och det är väldigt många som vill äta upp oss.

- Hjälpl, där kommer en stare!

Rödvingad dyngbagge.
Genom förstoringssglas i naturbetsmarken.
Foto: Kristofer Hall



- Hej kompis! Du fick också mjölk av din mamma när du var liten. Vi är många som får det. Kolla runt på tavlan och se hur många olika däggdjur (för så kallade vi) du ser!



Foto: Bengt Paulsson



Kattuggla. Foto: Göran Snygg

- Så bra att vi har en holk att bo i. Här på Björkelund finns flera hundra holkar i olika storlekar. Tur för oss. Det är jättesvårt att hitta bra trädhål, där vi med alla våra ungar får plats. Ikväll måste vi ut igen och fånga sork till dom.

- Bara jag inte blir kattugglemat, som grannen blev igår kväll! Men humledrottningen som kan flytta in i hennes bo blir nog glad!



Skogssork. Illustration: Lennart Dahlström

Tage: - Vad mycket grodrom! Ska vi ta med oss lite och se hur de utvecklas?
Rose-Marie: - Så kul, men vad skall vi mata dem med? När grodynglen börjar få ben tycker jag dom skall få komma hem till sin damm igen.



Crodrom i kodammen.
(12-03-30). Foto: Ebba Werner



Illustration: Willy Lindström

Runt husen och ån. Sommar

Makaonfjäril på ången. Foto: Ebba Werner



- Livet är klurigt. Först var jag ett ägg, precis som du, men sen blev jag en larv. Lite senare en puppa på en växt vid ån. Lite knepigt att komma ur puppan och veckla ut vingarna, men nu är jag här uppe på ången och suger blomsaft. Behöver ju energi: Ständigt dessa fåglar, som nafsar efter mig! Mitt liv är kort, några veckor. Måste hinna para mig också, sedan flyga ner till ån och lägga ägg. Sen är det slut med mig!

Blåklocksbin i trädgården
Foto: Ingemar Alenäs

- Att kramas i solen är härligt. Vi är växelvarma, så vi får vara jättemycket i solen. Du måste vara mer försiktig. Men var du inte avundsjuk! Att vara jämnvarm som du är också bra. Eller hur?

Skogsödlor. Foto: Ebba Werner



Noshornsöxe i trädgården på faunadepans döda ved.
- Genom förstoringssglas!
Foto: Sven Johansson



- Dyngbaggens mamma lade sina ägg i komoeken men min mamma lade mitt och mina syskonens ägg i en död björk. Tur att här finns så mycket död ved här. Vi är många som lever våra liv i den. Mat. Bostad. Toppen! Men vi larver tyckte det var läskigt, när hackspetten började hacka. Vem av oss blir hackspettmat idag? Vi var i alla fall många som klarade sig och blev både puppor och sedan vuxna, som kunde flyga ut. Titta bara på alla hål i döda träd som ligger eller står upp.

- Vi Göktytor är rätt kräsna. Det skall vara speciella holkar, kor som betar, tuvmyror - ja, precis som det är här.
- Se dig runt så fattar du att vi trivs här!

Göktyta. Foto: Lars Leonardsson



- Oj nu regnar det! Snabbt in i vårt paraply!

Tage: - Det var busenkelt att hitta sju sorters blommor till midsommarbuketten!
Rose-Marie: - Säkklart! Det är ju en äng. Men lite knepigt det där, att om blommorna skärs av med vassa lien så blir det mer blommor nästa år.
Tage: - Du, vi får hänga med på slättern så fattar vi nog. Nej nu springer vi ner till ån och kollar sländorna!

Gul förslända.
Foto: Sven Johansson

Gökört
Illustration: Lennart Dahlström



Blå jungfruslända. Foto: Mikael Larsson

Rose-Marie: - Oj vad vattnet forsar därute. Har du tänkt på hur jobbigt det måste vara att leva här. Undrar hur fiskarna och smådjuren gör för att hålla sig kvar. Mamma säger att här finns både bäcköring och elritsa.

Tage: - Men du, dom kan ju bara gapa så kommer maten flytande in i munnen och de vet nog var det är bäst att stå. Men kolla kungstrollsländan på grenen. Undrar om den redan lagt sina ägg där på botten? - Och kolla sländan på stenen! Du, konstigt att en del nattsländors larver kallas husmaskar. De är ju inga maskar men hus har de i alla fall. Många blir upp-ättna fast husen är av grus eller ngt annat hårt. Måste varu-tufft att vara favoritmat för många av Fylleåns djur!



Kungstrollslända.
Foto: Ingemar Alenäs

Bäcköring.
Illustration: Lennart Dahlström



Östra granet. Höst

Framåt hösten plockar du bär och svampar. Supergott. Men en del är ju giftiga, så det är bäst att fråga någon vuxen.



Kantareller.
Illustration: Willy Lindström

Kantareller.
Illustration: Willy Lindström

- Här finns värsta läckerheterna. Kanske några feta träfjärils-larver. Lite hästmyror på tungan inte fel heller!

Spillkräka. Foto: Göran Johansson



Mindre hackspett
Foto: Anita Öckner

Närbild på Gröngöling.
Lägg märke till den långa tungan!
Foto: Göran Johansson



Gröngöling.
Foto: Per-Magnus Åhrén

- Oj en myrstack! Min långa klubbiga tunga har redan rullat ut sig. Myror. Mums!

Skogsbjörnmossa med sporkapslar.
Illustration: Frida Nettelbladt

- Hej där! Jag bor här så jag vet att det är skogsbjörnmossans sporkapslar. När mössorna ramplar av kommer sporer ut. Du får faktiskt själv klura ut vad de är till för. Jag måste hinna äta mina kottefrön.



Större skogsmus. Illustration: Lennart Dahlström

Torpahagen. Vinter

Sedan blir det vinter. Då kan du vara detektiv och följa djurens spår i snön. Men detektiv kan du vara hela året. Det är kul att leta efter spår av människor från gamla tider. För mer än 100 år sedan fanns det fyra torp på Björkelund! Det är spännande att fun-dera på hur barnen hade det. Hur de lekte och tänkte.

Rose-Marie: - Kolla, vilka har gått här? Någon som hoppat och lämnat små bajs-kulor efter sig. Men titta här är större bajs. Måste vara alldeles nytt för det ryker nästan om det. Vi såg inte djuret för vi var så inne i vårt letande efter spår från dom som bodde här för 150 år sedan. Särskilt spännande att tänka på August, Beata, Anders och Jöns Peter. Barn som vi!

Tage: - Men titta där springer ju flera stora djur iväg. Barnen, som bodde här mitt i naturen, skulle nog veta vad det är för djur.
- Vet du?



Foto: Ebba Werner

Naturskyddsföreningen
Halland

